



Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland

Nummer 1 December 2020

'Effe bijpraten'

Beste gildebroeders en gildezusters,

Voor jullie ligt de eerste 'Effe bijpraten'. Dit is onze manier om toch nog een beetje contact te houden met de gilden van onze Kring en hun leden. Want ondanks de coronacrisis –die al veel te lang duurt- gaan sommige zaken gewoon door. Voor ons als Kringbestuur is dat bijzonder lastig want voor veel bestuurlijke- of financiële onderwerpen hebben we jullie medewerking en instemming nodig. Grootschalige bijeenkomsten –wat onze voor- en najaarsvergaderingen toch zijn- zitten er voorlopig nog niet in. Daarom hebben wij naar een alternatief gezocht. Natuurlijk is dit geen echte vervanger voor een fysieke bijeenkomst, maar het is het beste wat we jullie nu kunnen bieden. Wij streven ernaar om met enige regelmaat zo'n 'Effe bijpraten' rond te sturen zodat we jullie op de hoogte kunnen houden van de stand van zaken. In deze eerste uitgave treffen jullie wat algemene stukjes aan van de voorzitter, vicevoorzitter en de jeugdcommissie. In de volgende uitgave, die naar verwachting eind januari verschijnt, gaan we wat nader in op financiën, contributies, (her)verkiezingen voor diverse functies en andere bestuurlijke zaken.

Wij vragen de secretariaten van onze gilden van Kring Kempenland om deze nieuwsbrief onder alle gildebroeders en –zusters te verspreiden zodat zij ook op de hoogte blijven.

Als jullie onderwerpen hebben voor een van de volgende uitgaven, schroom dan niet en stuur ze naar ons secretariaat. Wij denken bijvoorbeeld aan leuke initiatieven in coronatijd die je met de andere gilden wilt delen.

Rest ons jullie allemaal hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar te wensen.

Het bestuur van Kring Kempenland.

Van de voorzitter:

Beste gildezusters en gildebroeders,

Wat een bijzonder gildejaar hebben we gehad met z'n allen.....

Toen het seizoen dit voorjaar eigenlijk nog niet eens begonnen was, werden alle wedstrijden al stilgelegd. Alle gildedagen, waar al zó veel tijd, energie en geld in zat, werden geannuleerd. Vrijwel alle activiteiten bij onze eigen gilden werden op een laag pitje gezet. Op het moment dat er wél weer iets mogelijk was, na de "1^e golf", werden er wel weer wat dingen georganiseerd. Steeds met in acht name van de restricties op dát moment. Als voorzitter van Kring Kempenland ben ik er trots op dat jullie hier op een

hele verantwoorde manier mee zijn omgegaan! Aan de éne kant is er natuurlijk een sterke wil om elkaar weet te ontmoeten, maar aan de ándere kant is er ook het besef dat er bij onze gilden behoorlijk wat leden zitten die op leeftijd zijn. Juist díe groep loopt een groter gezondheidsrisico en daar zijn we als gilden "intelligent" mee omgegaan!

Ook in deze "2^e golf" zijn er, met in acht name van de regels!, wel degelijk mogelijkheden om iets te doen. In deze Nieuwsbrief lezen jullie hier iets meer over. De overheden van de gilden, maar ook alle andere leden in Kring Kempenland wil ik uitdagen om hier de komende periode mee aan de slag te gaan. Tegelijkertijd wil ik jullie vragen om hier ook verslag van te doen en dit op



te

sturen naar de Kringsecretaris. Welke ervaringen hebben jullie en zou je willen delen met de andere gilden? Het is zo ontzettend belangrijk beste gildezusters en gildebroeders dat we elkaar opzoeken en elkaar laten voelen wat “gildebroederschap” inhoudt. Zeker nú, in deze bijzondere tijd! Jullie zijn natuurlijk al nét zo benieuwd als ik naar de ontwikkelingen van het Coronavirus in de komende maanden. Komt er op korte termijn voor ons allemaal een vaccin beschikbaar? Is het vaccin veilig en beschermt het ook écht tegen dit verdomde virus? Op dit moment kunnen we alleen maar speculeren en hopen dat we het gevecht binnen afzienbare tijd gaan winnen. Ondertussen kunnen we alvast dromen van de ontmoetingen, de wedstrijden, de prachtige gildedagen etc. etc. die voor ons liggen. Uitkijken naar het moment dat we samen gaan proosten op het geweldige gevoel van broederschap dat we samen delen!

Roeland van Hooff
Voorzitter Kring Kempenland

Er komen beslist betere tijden.

De jaren 2020 en 2021 zullen de boeken ingaan als ‘verloren’ verenigingsjaren vanwege de vele beperkingen die de coronapandemie met zich mee heeft gebracht. Geen Gildedagen, geen wedstrijden, geen Koningschieten, geen feesten, geen onderlinge bijeenkomsten, helemaal niets! Maar we kunnen ons troosten met de gedachte dat de geschiedenis leert dat aan elke epidemie of pandemie een eind komt. Nu leven we gelukkig in een tijd dat de wetenschap in staat is om medicijnen en andere vaccins te bedenken en te maken die het einde van de pandemie zeker zullen bespoedigen. Dat was vroeger wel anders. Onze voorouders moesten maar wachten wanneer een pest- of choleraepidemie was afgelopen. Dat kon ooit vele jaren duren.

‘Geduld is een schone zaak’ luidt het gezegde, alleen zijn wij de betekenis daarvan in de 21^{ste} eeuw een beetje vergeten. Alles moet ‘haalbaar en maakbaar’ zijn en wel het liefst meteen. Nu worden we ruw met onze neus op de feiten gedrukt en hebben te maken met vergaande beperkende maatregelen die nog wel even duren. We kunnen wel gaan zitten navelstaren en wachten op betere tijden, maar dat lost voor dit moment niets op. We moeten proberen om van de nood een deugd te maken zodat we straks beter uit deze nare periode komen.

Wat bedoel ik hier mee? Nou, elk gilde heeft wel één of meerdere flinke klussen liggen die er tot nu toe gewoonweg niet van kwamen. Dat varieert van groot onderhoud van het gildeterrein tot het aanpassen van de inrichting van het gildehuis. De hele boel binnen een keer opnieuw schilderen of het archief opschonen. Het terrein opnieuw aanplanten. Kleding en attributen een keer goed nakijken en up to date brengen. Het zijn zo maar enkele voorbeelden. Maak hiervan een lijstje en stel hiervoor gezamenlijke doelen. Zoek vrijwilligers die een bepaalde klus wel voor hun rekening willen nemen. Dat kan individueel zijn maar ook in kleine groepjes, uiteraard binnen de regels. Het zal blijken dat veel gildebroeders en zusters blij zijn om weer íets om handen te hebben. Bovendien zijn zulke werkzaamheden ook goed voor het onderhouden van de onderlinge band en het gilde vaart er wel bij.

Door deze pandemie gaan we noodgedwongen weer terug naar de wezenlijke waarden van het gildebroederschap. Kleinschalige onderlinge hulp en verbondenheid, dicht bij huis. Straks zijn we weer erg blij met wat weer wel mag. We gaan dan die vanzelfsprekende zaken zoals een gewone (schiet) wedstrijd of een andere gildeactiviteit weer echt en heel bewust waarderen.

Er komen beslist betere tijden!

Dré Bemelmans
Vicevoorzitter Kring Kempenland.

Niet samen, da's apart, Het jaar van de jeugd van kring Kempenland

Wat een jaar. Waar we vorig jaar nog met alle jeugd samen kwamen op een jeugdtoernooi of bij de kringdag, ging dat dit jaar allemaal niet door. Dit betekent natuurlijk niet dat wij als jeugd stil hebben gezeten tijdens deze corona tijd, helemaal niet zelfs! We hebben gebruik gemaakt van onze kwaliteiten en elkaar online opgezocht.

Dat de jeugd goed is met telefoons en computers is niemand ontgaan. Dus toen iedereen thuis kwam te zitten en er geen mogelijkheid was om elkaar live te ontmoeten hebben we gebruik gemaakt van groepsapps. Zo werd er regelmatig met elkaar gepraat en werden er foto's uitgewisseld. We hadden de hoop elkaar te kunnen zien op de kringdag in Leende, maar dit bleek al snel niet zo te zijn. Toen werd er een alternatief bedacht. Een online massale opmars in de vorm van een filmpje. Iedereen nam thuis een filmpje op en dit werd later in elkaar gemonteerd. Dit leverde een resultaat op dat zeker 2000 keer bekeken is op facebook! Als klap op de vuurpijl kregen we ook nog reactie van de Europakoning die ons filmpje super vond! De hoop dat we elkaar dit jaar nog zouden zien en dat we dit dan konden vieren zat er nog in.

Helaas werden, zoals we nu weten, alle feesten dit jaar afgelast. Ook het oktoberfeest in Sittard ging niet door. Hier gingen we ieder jaar met een groep jeugd met de trein naartoe. Dat wilden ze niet zomaar voorbij laten gaan en daarom hadden we een echt locktoberfeest

georganiseerd. Iedereen deed, in lederhose of dirndl, vanuit thuis mee achter hun eigen computer of laptop. De organisatie had voor ons allemaal een halve liter pull geregeld die we zelf konden vullen met een drankje naar keuze en zo was het feest compleet. We konden weer even bijkletsen en er was een quiz gemaakt die we met zijn allen konden spelen. Niet alleen vanuit kring Kempenland deden we mee, maar ook vanuit kring Maasland werd er deelgenomen. We hadden zelfs een heel speciale gast die vanuit Limburg aansloot bij de quiz. Dat was Europakoning Leo Niessen. Hij wilde graag met ons, de jeugd, praten over wat ons in deze tijd bezig houdt en kennis met ons maken. Het was een heel geslaagde middag en heeft ons allemaal weer even dichter bij elkaar gebracht ook al waren we apart.

Ook nu de feestdagen eraan komen zitten we niet stil. De klankbordgroep jeugd heeft namelijk nog een online kersttruienfeest georganiseerd. Het was leuk om elkaar dan weer even online te zien.

Wat de toekomst ons brengt weten we niet, maar we hopen elkaar, jong en oud, in 2021 weer te zien. En dan niet on- maar offline, want zeg nou zelf met elkaar proosten, zingen, dansen en verbroederen is het mooiste wat er is!

Neeltje Horst
Jeugdcommissie

Aangesloten bij:

